



IN DIALOOG *met de pedagoog*

Pedagoog Inge van Rijn deelt ieder nummer een gesprek dat zij met een pedagogisch medewerker voerde. Deze maand: 'Hij denkt dat pappa hem komt ophalen.'

TEKST **INGE VAN RIJN** BEELD **ISTOCK**

'Vader mag hem niet meer zien, maar hij komt hier bij het hek staan kijken als we buiten spelen.'

'Wat doen jullie dan?'

'Wij leggen uit dat dit niet goed is voor Mick en zeggen dat hij hier niet meer moet komen.'

'Hoe reageert Mick als hij zijn vader ziet?'

'Hij rent naar hem toe en wil met hem mee. Hij denkt dat pappa hem komt ophalen.'

'En dan?'

'Dan neem ik Mick mee naar binnen en loopt mijn collega naar het hek om aan vader te vragen of hij weg wil gaan.'

'Voelen jullie je bedreigd door vader?'

'Nee, helemaal niet. Het is een aardige man, hij staat daar met tranen in zijn ogen aan het hek.'

'Hoe is dat voor Mick?'

'Mick raakt helemaal in de war. Moet je nagaan: hij is net vier, zit in groep 1 en woont nu met mamma bij haar nieuwe vriend. Dat kan zo'n mannetje toch allemaal niet volgen?'

'Hoe reageert Mick als je hem mee naar binnen neemt?'

'Soms is hij woedend, dan moet ik hem echt stevig vasthouden. Maar meestal zit hij als een zielig vogeltje bij me op schoot.'

'Kan hij er over praten?'

'Nee, ik probeer dat wel maar als ik vraag hoe het thuis is, geeft hij meestal geen antwoord.'

'Vragen over de thuissituatie kunnen heel moeilijk zijn voor een kind. Je kan beter zijn gevoel in het hier en nu benoemen en niet te veel vragen stellen.'

'Maar ik heb zo met hem te doen! Ik vind het verschrikkelijk hoe die ouders over zijn hoofd met elkaar blijven vechten.'

'Je leeft mee met het kind, maar je helpt hem niet als je zijn ouders veroordeelt. Zeg nooit iets over de scheiding tegen je collega of tegen moeder als Mick in de buurt is.'

'Wat kunnen we dan voor Mick doen?'

'Speel met hem, wees nabij en als hij zijn verdriet toont, troost hem dan. Houdt hij van tekenen?'

'Jawel... maar ik zou hem meer willen helpen.'

'Je helpt hem het meest door hem hier een veilige en stabiele omgeving te bieden.'

'Zie je Mick huilen voor het raam?'

Pappa is net weer geweest.'

'Bedoel je dat zijn vader hier om drie uur 's middags langskomt?'

'Ja, hij mag Mick niet meer ophalen van mamma.'

'Zegt moeder dat of heeft ze een verklaring van de rechter?'

'Eindelijk is het nu op papier geregeld. Maar de ouders gaan gewoon door met vechten, zo zielig voor Mick.'

'Wat merken jullie daarvan?'