

NIEUW



DOE MEER MET BOEKEN

Knutselen en taal

*Heb je kinderen in je groep die zich ver-
velen of die 'echt aan school toe' zijn?
Bied ze eens iets anders! Met de prach-
tige boekenserie **Uit de kunst** (van uit-
geverij Lemniscaat) doe je veel nieuwe
knutselideeën op én werk je tegelijker-
tijd aan ontluikende geletterdheid.*

TEKST INGE VAN RIJN FOTO PIXABAY

Met peuters en kleuters wil je geen taal-
lesjes doen., maar spelenderwijs leren ze veel
taal in de groep. Doordat je met ze praat,
zingt, voorleest... maar ook met knutselen
kun je werken aan de taalontwikkeling! Het
leuke is dat je hierbij uitgaat van de taal
waarin kinderen zich uiten. Al tekenend,
plakkend, schilderen en krassend praat je
met de kinderen over hun werk en raken
ze spontaan met elkaar in gesprek. Je biedt
ieder kind optimale taalkansen als je werkt
in kleine groepjes terwijl je samen bezig
bent. Maar wat bied je ze aan?

Kunst daagt uit

Wie bekend is met de werkwijze van Reg-
gio Emilia, weet dat ze in die kindercentra

met kunstenaars werken. Kunst daagt kin-
deren op een nieuwe manier uit om te kij-
ken, te voelen en zich te uiten. De boe-
kenserie *Uit de kunst* biedt jou en de
kinderen allerlei nieuwe uitdagingen. In
deze boeken zie je afbeeldingen die niet
speciaal voor kinderen gemaakt zijn, je
krijgt nieuwe materialen, nieuwe technie-
ken en nieuwe woorden aangereikt.

Jonge peuters

Voor de jonge peuters is er bijvoorbeeld
een hardkartonnen boek met afbeeldingen
van dieren. Het zijn echte kunstwerken uit
een museum. Naast de bekende dieren als
slak, konijn en eend maken kinderen ken-
nis met de hagedis, de sprinkhaan en het
gordeldier. Leuke woorden om te leren!

Grote peuters en kleuters

De boeken *Kunstworkshops voor kinderen*
(Hervé Tullet) en *Kunst knutselen* (Susie
Brooks) zijn heel geschikt voor activiteiten
met grote peuters en kleuters. Aan de hand
van praktische tips kan je de activiteiten
makkelijk uitvoeren. Er staat precies wat je
nodig hebt en op foto's zie je hoe je de kin-
deren stap voor stap verder kan helpen.



Nieuwe talen

Dan is er nog het boek *Alles is kunst* (Susie
Brooks): het toont grote kunstwerken die
jou en de kinderen uitnodigen tot gekke
dingen zoals schilderen met stippen en
stempelen met peentjes, champignons en
broccoli. Hiermee leren kinderen nieuwe
talen om zich te uiten. Terwijl je samen be-
zig bent, laat je kinderen benoemen wat ze
zien en reik je ze nieuwe woorden aan.

Goede investering

We zijn geneigd om veel geld uit te geven
aan speelgoed en mooi knutselkarton,
maar je kan een deel van dat budget ook
eens investeren in deze *Uit de kunst*-serie:
nieuwe inspiratie voor creatief werken
aan ontluikende geletterdheid! <